

niet geheel zeker; of die sluikhandel (want zoodanig was die handel) aanving, ten gevolge der goedkoopere prijzen, waartoe de planters der naburige eilanden zich op Eustatius van zoutwaternegers konden voorzien. Zeker is het, dat de negers, gedurende geruimen tijd, een deel van het onderlinge handelverkeer uitmaakten; dat de West-Indische maatschappij die menschenwaar van de kust van Guinea naar Eustatius deed vervoeren, alwaar de Africaansche negers werden verkocht en door Engelsche en Fransche planters, enz. tegen suiker, koffij, tabak, katoen en indigo werden ingeruild. De aanvoeren naar het eiland werden steeds aanzienlijker, zoodat geheele ladingen van koffij, suiker, enz. van hier naar Amsterdam werden afgescheept. Alras had men geene pakhuizen genoeg; het geheele eiland werd toen pakhuys. Dikwijls werden de aangevoerde goederen niet eens aan wal opgeslagen, maar ter reede onmiddellijk aan boord der Nederlandsche schepen over geladen, en naar Holland, meestal naar Amsterdam, verzonden. Waren zoodanige gelegenheden niet genoegzaam voorhanden, dan bevond men zich meermalen in de noodzakelijkheid, de goederen, welke het minst aan bederf onderhevig waren, in de open lucht op te slaan en met zeilen te dekken. In de pakhuizen werden alle openingen dicht gemaakt, ten einde zoo veel te meer te kunnen bevatten, en door een luik in de zoldering stortte men de koffij naar beneden. Uit deze bijzonderheden kan de levendigheid van den handel op Eustatius worden afgemeten; een eiland in het geheel geene vijf mijlen in omtrek, met 350 à 400 huisgezinnen.

Zestig en tachtig schepen gingen jaarlijks met volle lading naar het moederland, met voortbrengselen, herkomstig van de Fransche, Spaansche en Engelsche bezittingen. In oorlogstijden werden de aanvoeren der koloniale waren nog drokker, dewijl de republiek hare onzijdigheid zocht te bewaren. Doch de Engelschen, wier oorlogsvloten in de Antillen doorgaans de grootste waren, werden daarover niet enkel vergramd, maar veroorloofden zich zelfs de willekeurigste uitlegging aan het tractaat van 1678 te geven, ten einde hunne geweldenaarjen te kleuren, en een voorwendsel te hebben, om de Nederlandsche koopvaardij schepen weg te nemen. Dan heette het, bestond de lading deels uit verboden goederen, dan weder heette de geheele lading koffij of suiker Fransch eigendom, enz. Zelfs wanneer al eens, hetgeen zelden het geval was, de schepen, eenmaal in Britsche havens opgebracht, weder werden ontslagen, bekwamen geene vergoeding voor oponthoud, bederf van goederen en dergelijke, maar moest daar boven de helte der proceskosten dragen. — Hoe belangrijk de handel van Eustatius konde genoemd worden, is op te maken uit eene klagte van den Amsterdamschen handelstand, aan de Staten van Holland ingediend, waarbij blijkt, dat de Engelsche kapers in één enkel jaar, aan schepen en goederen, naar of van Eustatius bestemd, voor eene waarde van twintig millioen gulden hadden prijs gemaakt. En die oorlog tusschen twee nabuurstaten, waarbij Nederland, in weêrwil eener stipte neutraliteit, zoo vele millioenen schats verloor, duurde van 1756 tot 1759!

Deze verliezen, hoe zwaar ook, werden nogtans slechts als voorbijgaande beschouwd. De handel van Eustatius bloeide, bij voortdurend, en kreeg zelfs nog grooten aanwas, toen de Britsche volkplantingen in Noord-America tegen het moederland in opstand geraakten. Rijst, katoen, tabak, ging uit Noord-America over Eustatius naar Amsterdam, en, zoo als van de Engelsche zijde beveerd wordt, verkregen de opstandelingen, langs denzelfden weg, wat zij behoefden om hunnen weêrstand te duurzamer te maken.

Wij zullen hier niet onderzoeken, of, en in hoeverre de Nederlandsche kooplieden gerechtigd konden geacht worden, om handelverbindtenissen aan te knopen of te onderhouden met Britsche koloniën, die in openbaren opstand waren, terwijl de Republiek tevens met Groot-Brittannië in staat van vrede was. Wij hebben ons thans enkel met Eustatius bezig te houden, en te vermelden, welke vruchten dit alles voor de *diamanten rots*, zoo als Eustatius destijds dikwijls genoemd werd, in de gevolgen opleverde.

Het Britsch Gouvernement beklagde zich ernstig over den Gouverneur van Eustatius; in en buiten het Britsche Parlement voer men op het hevigst uit tegen hetgeen op het eiland gebeurde; sommigen gingen zelfs zoo verre in hunne verbittering over de ondersteuning, welke zij meenden, dat van daar aan de Noord-Americaanen gewierd, van te wenschen, dit eiland in de kolken der zee te zien verzinken. Geen wonder dan ook, dat de geweldenaarjen, door de Britsche oorlogschepen en kapers gepleegd, een ernstiger karakter aannamen, dan in den Franschen oorlog van 1758 het geval was geweest. De Britsche kapers kwamen ten anker ter reede van Eustatius in de nabijheid der rijkstgeladen schepen, ten einde die des nachts in bezit te nemen; soms roofden zij ze bij helderen dag van de reede. Geruimen tijd was er geene scheepsmagt van den Staat, en nimmer eene genoegzame magt om de schending der Nederlandsche vlag, des noods, met geweld te keer te gaan. Intusschen vertoonde zich op Eustatius de winzucht onder verschillende, zelfs afzigtige gedaanten. Londensche negotiehuizen namen op dit eiland deel aan den handel met de Noord-Americaansche opstandelingen; terwijl Nederlandsche ingezetenen van het eiland in het bezit waren van Britsche kaperbrieven, waardoor zij beter dan iemand ter wereld in staat waren, den handel van Eustatius te benadeelen!

Intusschen woedde den 15 October 1780 een oorkaan met groote hevigheid. Doch het was evenmin van dien orkaan, als het van den orkaan van den 22 September 1751, hoe vernielend overigens ook, was, dat Eustatius het grootste onheil dreigde. Dat onheil kwam van een geheel anderen kant, voor den opmerksamen waarnemer voorzeker minder onverwacht dan een Antillische orkaan.

Terwijl men zich nog alomme in de Nederlandsche bezittingen buiten Europa, met het denkbeeld van vrede streelde, verscheen op den 3 Februarj 1781 de Britsche admiraal Rodney met eene aanzienlijke vloot voor Eustatius, en eischte het op. Het eiland was geenszins in staat, om weêrstand te bieden, want niettegenstaande de dreigende taal, welke uit Engeland zoo menigvuldige malen het ergste aan Eustatius had voorspeld, had men evenwel niet getracht in den vervallen staat der forten eenige verbetering te bewerkstelligen. Eene onvoorwaardelijke overgave was van dien toestand het natuurlijke gevolg. Rodney, zonder slag of stoot meester geworden van het eiland, alsmede van de schepen en vaartuigen, welke ter reede lagen, gedroeg zich jegens de ingezetenen op het allerschandelijkst, en had in generaal Vaughan en kolonel Cockburn waarlijke helpers. Den Engelschen vielen hier 50 of 60 Nederlandsche koopvaardij schepen, en een gelijk getal Americaansche en Fransche vaartuigen in handen. Hadde Rodney zich vergenoegd met bovendien verbeurd te verklaren, alle producten, welke eenigermate als eigendom van de Noord-Americaansche opstandelingen konden worden beschouwd, dan reeds zoude hij zeer aanzienlijken buit gemaakt hebben; doch dit was hem niet genoeg. Den ingezetenen ontnam hij al hun geld en ongemaakt en gemaakt

goud en zilver, ongeveer drie millioen gulden aan waarde. Hij ontnam hun huisraad, huisselijken voorraad en slaven; hij joeg ze uit hunne woningen; en zond — het eenigste, wat nog overig schoot — alle Amsterdammers (1), als krijgsgewonden soldaten, van het eiland, zender hun iets van het hunne te laten volgen, om zich te voeden of te kleeden!

Hoe deze gruwelen in Engeland luidste toegejuicht werden, behoort niet tot ons bestek; noch, hoe de Nemesis zich eerlang Rodney ter prooi uitkoos. Evenmin ook zullen wij ons met de verdere lotgevallen van het eiland in bijzonderheden bezig houden.

Eustatius ligt sedert dien tijd daar als een toonbeeld van Britsche wraak! De handel zocht en vond eene schuilplaats op het Deensche eiland Sint-Thomas, en schijnt voor immer van Eustatius geweken. De voormalige getuigen van de welvaart, de uitgestrekte pakhuizen, de prachtig versierde woningen, zijn meer en meer vervallen, en geven aan het eiland een treuriger aanzien, dan wanneer het nimmer eene hooge mate van blooigekend hadde! Ruim veertig jaren, nadat Rodney, als aanvoerder eener woeste en plunderzieke herde, met zelfbehagen alle welvaart alhier vernield had, erkende een Britsche reiziger, dat Eustatius nog zuchtte onder de uitwerkselen der verovering van admiraal Rodney.

Wel heeft Neêrlands Souverein in 1816 en sedert getracht Eustatius althans eenigermate op te beuren; doch vruchteloos! Steeds dieper en dieper gezonken, heeft, zoo het schijnt, moedeloozheid zich van de geheele bevolking meester gemaakt. Die gegoed is, verlaat het eiland met zijne kapitalen en slaven, zoodat de bevolking en landbouw steeds mindere worden. Van waar zal, in zoodanig een' treurigen toestand, voor het rampspoedige Eustatius uitkomst, uitredding opdagen!

(Aan de bode.)

(1) Dit gedrag, jegens de Amsterdammers in het bijzonder, is waarschijnlijk toe te schrijven aan de papieren, welke de Engelschen bij den voorzitter van het Americaansche congres Ladreus hadden gevonden. Zie M. STUART, Vaderl. Historie, D. III. bl. 502.

Schepen in Lading.

NAAR AMSTERDAM.

Het gekoperd tweedek Fregatschip Maria Frederica, Kap. A. B. de Weerd. — Adres bij Gebroeders Reijnders. Sluit 20 dezer.

Het gezinkt Nederlandsch Kofschip Remke, Kap. G. B. G. — Adres bij C. J. Leijshers. — Sluit Junij.

Het Nederlandsch Kofschip Catharina, Kap. H. H. Bakker. — Adres bij C. J. Leijshers. — Sluit Junij.

Het gekoperd Driemast Galjoentschip Wilhelmina, Kap. Johan Nielsen Klint. — Adres bij C. J. Leijshers.

Het Nederlandsch Kofschip Heprins, Kap. G. D. Swart. — Adres bij Gebroeders Reijnders.

Het gekoperd Nederlandsch Kofschip Julia, Kap. J. H. Brands. — Adres bij Jozua Lyon. — Vertrekt 13 dezer.

Het gekoperd Tweedek Fregatschip de Jonge Willem, Kap. G. van Medevoort. — Adres bij E. D. J. van Boimel. — Sluit 5 Julij.

Het gekoperd tweedek Fregatschip Harmonie, Kap. B. J. Jansen. — Adres bij J. F. Favereij.

Stand der Maan.

4 Junij LAATSTE KWARTIER
11 „ NIEUWE MAAN.
18 „ EERSTE KWARTIER
27 „ VOLLE MAAN.

Wetertijden.

Hoog Water. Laag Water.
12 WOENSDAG. 's mor. 6-51 's av. 12-51
13 DONDERDAG. „ 7-42 „ 1-42
14 VRIJDAG. „ 8-33 „ 2-33
15 ZATURDAG. „ 9-24 „ 3-24

GEDRUKT BIJ GEZUSTERS SERRES.